



▲ De Mierlose Luciakerk zat bomvol bij de uitvaart van pastoor Jacques Kloeg.

Mierlo neemt afscheid van laatste ereburger

Mierlo heeft op indrukwekkende wijze afscheid genomen van pastoor Jacques Kloeg.

Corrie de Leeuw
c.deleeuw@ed.nl

Mierlo

Met pastoor Kloeg, die vorige week woensdag op 73-jarige leeftijd plotseling overleed, verliest Mierlo een goede herder (aldus hulpbischop Rob Mutsaerts), een priester die van mensen hield (aldus zijn beste vriend Dré Brouwers) en een meelevende, toegankelijke en betrouwbare pastoor (burgemeester Berry Link van Geldrop-Mierlo). Maar met Kloeg verliest Mierlo ook de allerlaatste ereburger. Want die onderscheiding kreeg hij in 2004, pal voor het fuseren van Mierlo met Geldrop.

Mierlo heeft zijn pastoor ten grave gedragen. Pastoor en parochianen waren aan elkaar verknocht. Dat bleek niet alleen uit de

woorden die tijdens de viering werden gesproken, maar ook uit de grote opkomst. Met zo'n 750 mensen zat de Luciakerk bomvol. Het gezamenlijk mannenkoor, dameskoor, zanggroep Joko en het Mierlo's kinderkoor zorgden voor warme muzikale omlijsting. Kloegs steun en toeverlaat Rietje van de Mortel las het Hooglied van de Liefde. De twee Mierlose gilden begeleidden de kist.

Familieman

Zijn oudere broer Paul en zijn jongste zus Annelies gaven de toehoorders een inkijkje in hoe Jacques Kloeg was als jongetje ('mollig en blond en veel spelend met zijn zusjes') en familieman ('hij was mijn lieve, fijne, wijze en soms grappige broer'). Voorganger in de viering was zijn vriend, pastoor Dré Brouwers uit Best. „Uiteindelijk is Mierlo zijn levenswerk geworden.”

Burgemeester Link noemde

Kloeg 'de man van het bevrijdende woord'. Een man die hield van de kerk. Niet als doel maar als middel. En hij vertelde een anekdote uit 1989. Toen Kloeg een volle parochiekerk vertelde dat het zijne heiligheid de paus behaagd had hem te benoemen als bisschop van Den Bosch en dat hij dus afscheid moest nemen.

Alle parochianen die hem daarna thuis met een bosje bloemen of een flesje wijn kwamen feliciteren, wees hij op de scheurkaler aan de wand: 1 april.



Uiteindelijk is Mierlo het levenswerk van pastoor Kloeg geworden

–pastoor Dré Brouwers